



Nieuws

Apeldoorn 26 maart: Café Doodgewoon

04-03-2019

We nemen gedurende ons leven steeds weer afscheid. Het hoort bij het leven. Afscheid nemen van werk, gezondheid of een geliefde kan grote impact hebben.

Hoe neem je afscheid? Wat kun je daarin voor elkaar betekenen? Hoe bied je ruimte voor verbinding met hetgeen waar op dat moment behoefte aan is? Wij laten u ervaren hoe rituelen en het gebruik van symbolen positief kunnen bijdragen aan afscheid nemen en aan het rouwproces.

Gast sprekers: Patricia van Meerkerk, begeleider bij afscheid en verlies en Karin Fennes, ritueel begeleider en verhalenverteller.

Datum Dinsdag 26 maart 2019

Thema Manieren van afscheid nemen

Locatie Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn

Tijd Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur

Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar en bent u van harte welkom

Wat is Café Doodgewoon?

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema's over palliatieve zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.

Meer informatie

Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.

Website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe

Telefoon: 06- 36581651

Volgende bijeenkomsten in 2019

28-05-2019 De Veluwse Wensambulance

23-07-2019 Dialoogbijeenkomst; van betekenis tot het einde

24-09-2019 Omgaan met pijn

26-11-2019 Aandacht voor levensvragen